



CHIROGRAEF

België-Belgique
P.B.
3840 Borgloon
12/3210

Chirokrant november-december 2023

VU: Jelle Willems, Stationstraat 27A, 3840 Borgloon
e-mail: info@chiroloon.be

AFGIFTEKANTOOR: 3840 BORGLOON

Voorwoord

HALLO HALLO... CHIRO!!!
Woehooooew, exciting, spannend, kijk ernaar uit, kan nu al niet meer wachten tot kamp!! Welkom in de eerste Chirograef van dit jaar! Hoe tof was het wel niet om al die nieuwe gezichten te zien op startdag. En de trouwe leden al in de stardagmis! Het nieuwe Chirojaar kan goed van start gaan nu alle groepen hun leidingen weten. We hebben Arthur en Merlijn de tovenaars goed geholpen. En het toverdrankje was super lekker *kuch kuch*. Het was zo spannend om te zien wie het zwaard uit de grond kon trekken. De leiding is super sterk, zeker na al die lekkere taart. Maar eerlijk is eerlijk, toen ik zag welke leiding vertrok moest ik wel een traantje wegpinken. Maar de Aspi's die leiding zijn geworden zullen het zeker even goed doen! Wil je weten wie het zijn? In dit krantje wordt de leiding voorgesteld aan de hand van het jaarthema "daar zit muziek in". Ik krijg al spontaan zin om te dansen en zingen!

Vonden jullie de eerste Chirozondagen al leuk? Als ik het aan de sloebers vraag, in ieder geval wel. Wat zijn zij met veel! De speelclubbers hebben zelfs al bijnamen voor hun leiding en de rakwi's spelen het allerliefste éénminutenspel. De tito's horen eindelijk bij de oudste helft van de Chiro, de Keti's verheugen zich al op overlevingstocht; om van de Apsi's nog maar te zwijgen, die denken alleen nog maar aan de overheerlijke bitterballen van Bitterballenboef. Ik heb super super super veel zin in dit jaar. Mijn outfit lag weken op voorhand al klaar voor dag en nacht van de jeugdbeweging, ik laat een plekje vrij in de agenda voor spaghettifeest en heb de vriezer al leeggemaakt voor de beste ijstaarten die er bestaan! Ik zie jullie allemaal weer op de Chiro, iedere zondag van 14u tot 17u30! 😊

INHOUDSTAFEL

Belangrijke mededelingen

Wat hebben we gedaan?

Wat gaan we nog doen?

Leidingsvoorstelling

Kalender



Belangrijke mededelingen

Chiropull

Onze chiro heeft zijn eigen unieke chiropulls. Deze zijn heilig en zeer belangrijk op kamp. Het onderscheidt ons van andere chiro's. Daarom is het dus zeer belangrijk dat elk lid er eentje heeft. Heb je er nog geen of is jouw pull ondertussen al te klein? Dan kan je voor of na de chiro steeds naar je leiding stappen om te vragen achter een nieuwe.

Elke nieuwe chiropull kost € 16. Daarnaast hebben we ook een mooi assortiment aan tweedehands-pullen. Deze kan je kopen voor € 10. Let op: voor andere chiromerchandise (zoals chirobroeken, logo's, t-shirts enz...) kan je terecht in de Banier in Hasselt.

Lidgeld

Bij het inschrijven van je kind vragen we € 30 te betalen. Dit bevat het lidgeld en het verzekeringsgeld van je kind. Zodra dit betaald is, is je kind dus verzekerd mocht er iets gebeuren tijdens een chiro-activiteit. Vergeet bij betaling zeker de naam en groep van je kind niet te vermelden. Doe dit zo snel mogelijk!!! Het rekeningnummer is BE61 7353 0611 5517.



Chirograef

Dit krantje is misschien wel het leukste krantje dat je ooit gaat lezen. Het bevat alles wat je nodig hebt: plezier, spelletjes en natuurlijk alle belangrijke informatie voor jou en je ouders. Laat dus zeker ook de belangrijke delen lezen door je ouders. Op de laatste pagina vind je altijd de kalender. Dit krantje zal om de zoveel tijd in je brievenbus te vinden zijn of op onze site als je hem liever digitaal leest.

Chirosite

Wij hebben een eigen chirosite waarnaar je kan surfen mocht je bepaalde dingen niet weten. Hier staan alle nummers van de leiding en VeeBee op, de chirograefs van de afgelopen jaren, foto's van kamp en nog veel meer. Ook hier zal de agenda op te vinden zijn. Haast je zeker naar daar als je vragen hebt. Link: www.chiroloon.be

Voorwaarde om mee op kamp te gaan

In juli is er telkens het toppunt van elk chirojaar: kamp!!! De enige voorwaarde om mee op kamp te mogen is dat je minstens 7 zondagen naar de chiro komt. Als je geen 7x bent gekomen mag je jammer genoeg niet mee. Maar uiteraard is 7x niet veel dus mag dit absoluut geen probleem zijn.

Handige tips

- 1) De herfst is weer in het land en dat gaat hand in hand met modder op onze mooie chiroweide. Uiteraard is het dan onmogelijk om ons proper te houden. En soms kunnen we zelfs zo vuil zijn dat jullie ouders zullen denken: OH nee, mijn auto, nu gaan die zetels echt vuil worden. Oplossing: Leg standaard een grote handdoek in de auto waar je helemaal kan gaan opzitten, jij mag mee naar huis en de auto blijft proper.
- 2) Herfst betekent ook dat alles kouder en natter wordt. Dit betekent dat een deftige (regen)jas nooit overbodig is. Immers is in de regen spelen soms toch oh zo leuk en het wordt nog leuker als we langer droog blijven onder onze jas.
- 3) Nu dat we ook steeds meer kleren aandoen om naar de chiro te komen, kunnen we er ook steeds meer uitdoen. Dit kan soms leiden tot het kwijtraken van een trui of een jas. Ook hier hebben we een geniale oplossing voor. Schrijf in elke jas en trui je naam. Natuurlijk kan je je trui ook extra pimpen met embleempjes en logo's.
- 4) Het wordt binnenkort terug sneller donker. Daarom willen we iedereen aansporen om ervoor te zorgen dat je fietsverlichting in orde is en om fluohesjes aan te doen!



Toelichting verzekering?

Waarvoor ben je als lid verzekerd na het betalen van het verzekeringsgeld ?

1. De Burgerlijke Aansprakelijkheid

Iemand begaat een fout, met lichamelijke of stoffelijke schade als gevolg.

Wanneer je kind schade berokkende aan 'een derde' (= andere kinderen van de Chiro of personen of materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste van de Chiro polis, maar wel van je eigen familiale verzekering. Dat is bij wet geregeld in 1992 en concreet gemaakt door een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappijen. Bij materiële schade moet je altijd zelf een vrijstelling betalen van ongeveer 200 euro.

Als je geen familiale polis hebt, zal de Chiroverzekering de schade betalen op dezelfde manier als de familiale polis, dus ook met de vrijstelling voor materiële schade van 200 euro die je zelf moet betalen.

De leiding is verzekerd voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid in geval van toezicht- en organisatiefouten. Wanneer er in de Chiro een ongeval gebeurt en je vindt dat dit te wijten is aan een toezichts- of organisatiefout, dan kun je de leiding burgerlijk aansprakelijk stellen via je eigen rechtsbijstandsverzekering van de familiale polis (dus de familiale van het slachtoffer).

2. Ongevallenverzekering

Het gaat hier over gewond raken door een plotse gebeurtenis.

Bij een ongeval registreert de leiding of veebee het ongeval binnen de 8 dagen in het GAP (Groeps Administratie Programma) voor Chirogroepen. Hier zal de leiding of veebee ook het medisch attest uploaden. Als ouder ontvang je dan een mail met een dossiernummer. Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, ziekenhuis, enz., betaald hebt, ga je naar jouw mutualiteit. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt (document 'M30', verschilstaat).

Mail dit naar ongevallen@ic-verzekeringen.be, met vermelding van je naam, je dossiernummer en je rekeningnummer. Of je kan het uploaden zoals aangegeven in de e-mail.

Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit. Schade aan een bril is enkel verzekerd als dat gepaard gaat met lichamelijk letsel (medisch attest).

3. Overlijden en blijvende invaliditeit

Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding. Voor alle details hierover raadpleeg je best de polis.

4. Materiële schade

Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets, gsm, enzovoort) zijn niet verzekerd door de Chiro polis. Laat ze dan ook geen onnodige spullen meenemen.

Als je je auto gebruikt voor de Chiro, is dat op eigen verantwoordelijkheid. De schade berokkend aan 'een derde' is ten laste van je eigen autoverzekering. Eigen schade door eigen fout is volledig voor jou. Daarom vragen we uitdrukkelijk je auto nooit door anderen te laten besturen. Het is mogelijk om een tijdelijke autoverzekering te nemen.

Nog vragen ? Aarzel niet om onze veebee aan te spreken.

Wat hebben we gedaan?

Chirorally

Begin september was het Chirorally en we willen iedereen bedanken die aanwezig was, voor het fietsen of puur voor de gezelligheid! Zonder jullie was het nooit zo leuk geweest!

Ook hebben we geld kunnen inzamelen voor een goed doel: 323 euro voor warm Borgloon!

Startdagmis en startdag

De voormiddag van startdag hadden we natuurlijk onze startdagmis in de kerk. Bedankt allemaal om er zo voltallig te zijn en om rustig samen te zitten voor het nieuwe Chirojaar. Ook werd het nieuwe jaarthema bekendgemaakt met ons toneeltje: 'Daar zit muziek in!'

Namiddag hadden we STARTDAG! Heel veel leden kwamen zich inschrijven voor het nieuwe chirojaar, maar er waren ook veel nieuwe gezichten, hoe meer zielen hoe meer vreugde natuurlijk! Op deze editie van startdag moesten de afdelingen elk ingrediënten verzamelen om een toverdrankje te bereiden. Vervolgens moest de leiding die overheerlijke drankjes drinken om de zwaarden uit de grond te trekken. Zo zagen we welke leiding waardig was voor welke afdeling, maar jammer genoeg was dit jaar niet elke leiding waardig voor een afdeling. Zij hebben zich dan maar gevoegd bij de oud-leiding. We gaan ze stuk voor stuk missen!!



Bitterballenboef

Op vrijdag 27 oktober hielden de aspi's hun jaarlijkse bitterballenboef in jeugdhuis 't Biejke, om de herfstvakantie goed in te zetten. Dit deden ze om geld in te zamelen voor tweedaagse op kamp en voor hun leefweek. Er werden veel bitterballen en kaaskroketten gegeten, er was zelfs een competitie met als hoofdprijs; gratis eten Chipolaspi! Wederom bedankt aan iedereen die is langsgelopen om de aspi's te steunen!

Wat gaan we nog doen?

Spaghettifeest: zondag 5 november

Het is weer zover, het jaarlijkse spaghettifeest zal doorgaan op zondag 5 november! Wat houdt dit in? Wel, je kan heerlijke spaghetti komen eten met je ouders, broers, zussen, oma, opa, neven, nichten, vrienden, vriendinnen; noem maar op! Hiermee steun je bovendien de VeeZetWee, de mensen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat wij in zo'n mooie lokalen kunnen zitten. Zonder hen is er geen chiro, zeker komen dus! Opgelet; het is die zondag dan ook geen Chiro, dus je moet je geen zorgen maken dat je iets zou missen!!



Spaghettifeest
VZW Jeugdinfrastructuur Borgloon
11u30 tot 13u30
17u00 tot 19u30

meer info:
www.veezetwee.be

Kleine spaghetti + ijsje = € 12,-
Grote spaghetti = € 12,- De Linde/Atheneum Borgloon

5 november 2023

© 1998-2000 VZW Jeugdinfrastructuur Borgloon

Herontdekkingsweekend: 17 tot 19 november

Leiding gaat weg, byebye allemaal! Allee wel voor een weekendje maar. Waarom gaan we weg? We hebben een heel nieuwe leidingsploeg, maar niet iedereen kent elkaar al even goed en is het belangrijk dat we daar iets aan gaan doen! Daarom gaan we op herontdekkingsweekend om 2 dagen volop te teambuilden! Jammer genoeg is het zondag 19 november dan ook geen chiro!

Ijstaartenverkoop: zaterdag 25 november

Het begint al kouder te worden, en ja het is al zover: ijstaartenverkoop komt eraan! Bij ijstaartenverkoop wordt iedereen in groepen verdeeld en vertrekken we vanuit de chirolokalen om van deur tot deur mensen te overtuigen om onze lekkere ijstaarten te kopen. Vergeet dan zeker geen fiets, warme kleren en jullie beste overtuigingskills mee te nemen! Belangrijk; dit is alleen voor Tito's, Ketis en Aspi's!!!

Verrassing!: zondag 3 december

Wie komt, wie komt? Blijkbaar krijgen we speciaal bezoek van iemand. Hij/zij/het heeft ons laten weten dat er een paar stoute kinderen zijn op de chiro, foei!. Niet alleen leden maar ook stoute leiding!! Wat zou hij/zij/het in petto hebben voor deze mensen?

Leidingvoorstelling 2023-2024

Sloeber

Mathijs Vandueren: basgitaar

Mathijs is 20 jaar en heeft 2 broers, Vincent en Lucas. Hij heeft een hond genaamd Stella en zijn hobby is Chiro. Hij studeert schrijnwerkerij/interieurbouw en dit jaar kunnen we hem vergelijken met een basgitaar. Hij ziet er heel stoer uit maar zoals het geluid van een basgitaar is hij een heel warm persoon. Met zijn 2 jaar leiding ervaring kan je bij hem altijd terecht voor enig advies.



Kaat Stevens: trompet

Kaat (leidster van de sloebers) is een zeer enthousiaste leidster, ze combineert haar enige (zware) hobby (DE CHIRO) met haar nog zwaardere studie namelijk "toegepaste psychologie". U kan Kaat eigenlijk vergelijken met een trompet, ze is aanwezig en blaast de noten van rivaliteit door de lucht als ze meedoet met een spel. Ze bespeelt het podium van het leven, ongeacht wie haar hoort.

Klaas Ory: accordeon

Klaas Ory begint dit jaar zijn eerste jaar als leiding bij de sloebers. Deze goedlachse jongetje woont in het hartje van Borgloon en de Chiro zit bij hem in het bloed aangezien hij 2 broers heeft die ook leiding zijn geweest bij Chiro Loon. Zo sociaal en sportief als hij is, verbaast het je vast niet dat hij in het verre Brugge op kot zit en de studie richting sport en beweging volgt. Je kan Klaas wel wat vergelijken met een accordeon, het is een mooi en complex instrument dat niet vaak voorkomt en dat maakt hem zo speciaal. Daarnaast word je al blij wanneer je het ziet of hoort, zelfde geldt dus ook voor Klaas!!



Speelclub



Noor Ghijsens: maracas

Noor kunnen we vergelijken met maracas, ze is altijd vrolijk en klaar om te shaken op een feestje. Noor is 19 jaar, woont in Borgloon en dit is haar tweede jaar als leiding. Ze studeert leerkracht secundair onderwijs met onderwijsvakken geschiedenis en godsdienst in Diepenbeek. Noor haar broer kennen jullie misschien ook wel, zij is namelijk de zus van van oud-leider Daan. Noor is goedlachs en vriendelijk en ze zal altijd voor iedereen klaar staan. Zijn de speelclubbers klaar om elke zondag samen shaken met Noor en de tijd van hun leven te hebben?

Amaury Jackers: cello

Amaury, beter gekend als 'bouletje' kunnen we vergelijken met een cello. Een cello kan warme en intense klanken maken, net zoals Amaury warm en intens kan zijn! Hij is 18 jaar en studeert voor sommelier in hotelschool ter duinen (Koksijde). Amaury is bezig aan zijn 11e Chiro jaar maar de familie Jackers zit al langer in de Chiro met zijn 2 oudere broers Louis en Cédric. Een klein leuk weetje over Amaury: hij heeft meer dan 100 paar Adidas sokken in zijn kast liggen.



Charlotte Daerden: blokfluit

Dit is Charlotte, ze is 18 jaar en studeert toegepaste psychologie in Hasselt. Haar hobby is leiding zijn van deze prachtige Chiro en ze heeft 1 jongere broer. Als je haar zou moeten voorstellen als een muziek instrument dan zou dat toch een blokfluit zijn. Met haar rustige en sierlijke klanken maar toch soms die sterke klanken zal ze niet zomaar boven iemand uitsteken, maar als het nodig is zal ze haar klanken toch laten horen. Daarvoor is de Charlotte de perfect blokfluit, ze is een stille die niet zomaar de groep zal trekken maar als het er op moet neerkomen zal ze dat met al haar passie doen. PS, wist je dat je ook altijd bij Charlotte terecht kunt als je je niet goed voelt.



Robin Calsius: ukelele

Robin is 18 jaar oud en heeft een zus Hanne. Hij studeert in Diepenbeek bij de UCLL en doet de richting Electro-Mechanica. Zijn grootste hobby's is CHIRO en af en toe gaat hij ook nog eens fietsen. Als we aan Robin denken en hem zouden moeten vergelijken met een muziekinstrument, is dit een Ukelele. Het kleine broertje van de gitaar. De stemming van de ukelele is verwant aan de gitaar maar klinkt veel vrolijker. Robin is ook altijd goedgegeluimd en dat klinkt ook net iets hoger dan de anderen. Het woord ukelele is het Hawaiaans voor 'springende vlo' en dat is wat Robin is: steeds gelukkig en staat altijd klaar voor iedereen. De ukelele heeft ook verschillende snaren met een andere en hogere klank: als Robin iets te vertellen heeft is dat duidelijke taal en heeft iedereen het begrepen. Leuk weetje: onder de douche luistert hij heel graag naar retro hard style.



Rakwi

Tom Lhoëst: triangel

Dit is niemand minder dan de enige echte Tom Lhoëst. Tom is 20 jaar oud (al 2 decennia!) en studeert al drie jaar burgerlijk ingenieur aan de KULeuven. Hij heeft een jongere zus Nora (mede-rakwileiding, hoe cool is dat?) en een jongere broer Sacha (titooo). Als Tom niet op de chiro is of achter boeken zit dan gaat hij graag eens een tourtje lopen. Dit jaar is zijn 2e jaar als leiding en hij neemt maar liefst drie eerstejaartjes onder zijn vleugels: nl. Floris, Chiara en Nora. Samen gaan ze er een fantastisch jaar voor de rakwis van maken. Als je Tom zou moeten beschrijven met een instrument zouden we kiezen voor de triangel. Dit omwille van de perfecte timing keer op keer :))



Chiara Lambrechts: klarinet

Chiara, een enthousiaste studente 'Arts and Culture' in Maastricht, staat aan het begin van haar boeiende academische reis. Dit jaar markeert Chiara's eerste jaar als leider van de Rakwi's. Met haar energie en toewijding is ze vastbesloten om de jongens en meisjes van de groep te vermaken en inspireren. Ook heeft ze een kleine zus genaamd Sophie, die momenteel deel uitmaakt van de Aspi's. Chiara zou je kunnen vergelijken met een klarinet. Net zoals een klarinet een veelzijdig houtblazersinstrument is, is Chiara een veelzijdig persoon met vele facetten aan haar persoonlijkheid. De klarinet kan zowel zachte, kalme melodieën als levendige en ritmische klanken voortbrengen, en Chiara vertoont een vergelijkbare veelzijdigheid in haar academische inzet, leiderschapskwaliteiten en haar rol als zus. Leuk weetje: Naast haar drukke leven als student en leidster heeft Chiara ook nog een charmante Bed & Breakfast bij haar thuis genaamd "De Kersentuin".



Floris Casteels: otamatone



Floris Casteels, the one and only. Hij is een voorbeeldige grote broer voor Marit (een aspi) en Bartel. Momenteel studeert Floris elektriciteit, daarom het volgende grapje: Hoe noem je een hond die elektriker is?... een elektrichien (ha ha, papa humor). In zijn vrije tijd zet hij zich met volle overgave in voor Speelpleinwerking Borgloon en Chiro uiteraard, maar op nummer één voor tijdsbesteding staat toch wel met den trekker rijden (zijn favo is toch wel ne goeie John Deere) en tijd spenderen met de liefvallige Brenne Caubergh, zij is leiding bij de OLV chiro in Tongeren (owww echte chiro liefde ❤️). Floris zit al bij de chiro sinds dat hij een kleine sloeber was en dit is zijn eerste jaar als leiding, kleine correctie als HOOFDleiding, woohow hij zal de komende twee jaar de chiro in goede banen leiden en dit jaar samen met Maanoe Neven. En welk beter instrument om Floris te beschrijven dan de otamatone (zoek eens voorbeeldvideo op)? Net als Floris bestaan van dit unieke elektrische instrument geen twee. Met de zwoele moves die nodig zijn om de otamatone te bespelen kun je alle meisjes charmeren, maar daar heeft Florizzz (oooh) geen moeite mee ;))

Nora Lhoëst: piano

PiaNORA! Nora, de gekste van de rakwileiding is overduidelijk een piano. Ze speelt het al 10 jaar, en is super goed. Piano's zijn overal. In orkesten, in mensen hun living, in popoptredens en treinstations. Nora zul je ook altijd overal tegenkomen. Ze is super geëngageerd voor de Chiro en heeft een heel sociaal leven. Met haar kan je altijd een praatje maken, net zoals je altijd even een paar noten op een piano kan spelen. Nora studeert burgerlijk ingenieur in Leuven. Ze is 18 jaar en heeft twee broers. Tom, ook een rakwileiding, en haar halfbroertje Sasha. Wisten jullie al dat Nora deze zomer met de trein door Europa is getrokken? Een echte avonturier!



Tito



Maanoe Neven: harp

Maanoe is niet de enige thuis die een liefde voor de Chiro heeft, zijn allerjongste broer Dede is nu lid en zijn andere broer Boo heeft ook een aantal jaren als leiding erop zitten. Samen wonen zij in Heers maar door de week verblijft Maanoe op kot in Leuven, hij studeert daar namelijk burgerlijk ingenieur. Maanoe valt het best te vergelijken met een prachtige harp. Hij heeft net zoveel talenten als een harp snaren heeft. Lopen, zwemmen, loempia's maken,... kan Maanoe allemaal als de beste. Hij kan ook met trots zeggen dat dit zijn tweede jaar als hoofdleder is. En dit jaar mogen de tito's van geluk spreken om hem als leider te hebben. PS: wisten jullie dat Maanoe bijna wekelijks met de fiets naar Leuven gaat 🚲

Oliver Claikens: viool

Oliver Claikens a.k.a 'Oli' van de titoleiding kunnen we het best vergelijken met een viool. Zoals een viool is hij heel rustig en gedisciplineerd, nederig en bescheiden over zijn vele kwaliteiten. Hij is dan ook de perfecte leider voor de tito's, want zij kunnen soms heel actief zijn! Oli heeft ook een broer, Milo (aspileiding) en een klein zusje Charlie (keti). Thuis hebben ze ook een leuke hond genaamd Dullie!! Allemaal komen ze van het mooie Veulen dichtbij 3870 Heers! Tijdens de werkweek is Oli student aan KU Leuven en studeert hij daar handelsingenieur. Buiten Chiro bespeelt hij weleens de piano of de gitaar. (jammer genoeg geen viool). Dit is zijn tweede jaar als leiding en hij heeft er superveel zin in!!



Anke Robijns: drum pan/steel drum

Anke (Robijns) vangt dit jaar haar eerste werkjaar als leidster (en trotste aanwinst van de Titoleiding) aan bij Chiro Loon. Ze is 18 jaar oud en studeert nu ook in het eerste jaar orthopedagogie aan de UCLL in Hasselt. Anke zit al van jongs af aan op de Chiro en later zijn haar 2 jongere zussen Miek en Eva in haar voetsporen getreden. Zelfs hun vader heeft op de Chiro gezeten, daar zullen ze het wel van hebben wor! Alsof dat nog niet genoeg was, houdt Anke verder ook nog van lange wandeltochten in de bergen (met mooie uitzichten enal) en de wereld zien op vakantie. Zo heeft ze deze zomer bv. een treinreis door een aantal van de mooiste

steden in Europa gedaan! Als Anke een muziekinstrument was, zou ze een drum pan/ steel drum zijn. Steel drums zijn veelzijdig en kunnen zowel heel kalmerende, etherische melodieën produceren alsook vrolijke, feestelijke muziek maken. Dit omdat Anke ook een veelzijdig persoon is met veel begrip en compassie enerzijds, maar ook een joviale, losse persoonlijkheid anderzijds. Wist je bovendien dat Anke graag chips met choco eet?? Bweeirk!!

Keti

Thomas Ghekiere: contrabas

Thomas is 19 jaar en zit momenteel in zijn 2^{de} jaar als leiding. Hij studeert in het volwassenen onderwijs. Hij zit al 14 jaar op Chiro Loon. Samen met zijn zus woont hij in Borgloon centrum. Thomas is ook een bekwame gym rat (Body Fit). Thomas is een contrabas: een zeer groot instrument dat diepe noten speelt. Ook komt de contrabas voor in drukke, maar ook zeker in rustige muziek, net als Thomas. En nog een weetje; Thomas is zeer bekend bij de lokale kebabzaak Efesus. Het is net alsof hij daar altijd thuis komt.



Jonah Fastré: gitaar

Jonah is één van de leiding van Chiro Loon, maar buiten de Chiro heeft hij ook nog een leven. Als hobby houdt hij ervan om te gaan mountainbiken. Hij studeert natuurlijk ook nog; Jonah studeert industriële ingenieurswetenschappen in de elektromechanica ontwerp en productie aan de UHasselt. Hij zit intussen ook al 7 jaar in de Chiro en gaat nu zijn 8^{ste} jaar tegemoet. Jonah heeft ook nog een broer Axl, die bij aspi's zit. Jonah wordt gelinkt aan een gitaar omdat de gitaar de mogelijkheid biedt om zowel vrolijke deuntjes als rustige melodieën te spelen, passend bij Jonah's gevoel voor humor en zijn serieuze kant.

Tom Crayebeckx: pauk

Tom begint dit jaar aan zijn eerste jaar als leiding en staat meteen al in voor de Ketis, daarom moet hij stevig en energiek zijn net zoals een pauk. Tom zit in het 6de middelbaar helemaal in Munsterbilzen, waar hij studeert voor lasser. Om die afstand te overbruggen heeft hij een schone brommer, al heeft hij sinds kort ook z'n auto rijbewijs. Tom zit vol energie en samen met hem wordt het een spetterend Chirojaar!



Aspi

Emile Picard: banjo

Emile is 20jaar oud en studeert Elektromechanische systemen in Diepenbeek. Hij is nu al voor zijn 3de jaar leiding en doet dit nog altijd even graag. In zijn vrije tijd zit werkt hij als vrijwilliger in het jeugdhuis van Borgloon. Als we Emile moeten vergelijken met een instrument denken we natuurlijk direct aan de banjo. Een instrument dat op grappige en vrolijke momenten gebruikt wordt. Emile is namelijk ook een deer grappig en vrolijk persoon.



Milo Claikens: kazoo

Milo is een jongeman van 20 jaar oud. Zijn hobby's zijn muziek, Chiro en karaté. In dat laatstgenoemde heeft hij zelfs een zwarte band. Daarnaast studeert hij de richting handelsingenieur in Leuven, en hij heeft 1 broer die jullie misschien kennen van de titoleiding, en 1 zus die jullie misschien kennen van de keti's. Het instrument waarmee men Milo kan koppelen, is een kazoo. Milo is een leuke en grappige jongen, net als de kazoo een leuk en grappig instrument is. Fun fact; Milo is nu aan zijn negende chirojaar begonnen, vermits hij pas vanaf rakwi is begonnen met de Chiro.



Cédric Jamart: didgeridoo

Cédric is dit jaar begonnen aan zijn 2^{de} jaar als leiding, na een hele jeugd op de Chiro gezeten te hebben. Hij is intussen 19 jaar oud en studeert productiebeheer land en tuinbouw in Geel, waar hij immers ook op kot zit! Cédric heeft een broer genaamd Ignace, die ook een tijdje op de Chiro heeft gezeten. Chiro is uiteraard de favoriete hobby van Cédric, hier spendeert hij enorm veel uren aan in zijn vrije tijd. Moesten we hem linken met een instrument, dan zou hij perfect passen bij een didgeridoo. Een groot, imposant instrument dat naast zijn indrukwekkende verschijning ook zeer mooie en opvallende klanken kan produceren. Een didgeridoo onderscheidt

zichzelf duidelijk van de andere instrumenten, net zoals Cédric! Wist je trouwens dat Cédric met machines zoals een tractor en heftruck mag rijden?? Vet!!



VeeBee

Jelle Willems: drum

Jelle is onze Volwassen Begeleider. Zijn taak is ons te ondersteunen waar we dat nodig hebben. Hij geeft ons advies als ervaren volwassene en ook als ouder. Helpen is iets waar Jelle van houdt, daarom is hij ook vrijwilliger bij de brandweer. Als Jelle niet op de Chiro is of ergens een brand aan het blussen is, kan je hem nog altijd in zijn eigen computerzaak 'WIKON Computers' terugvinden. Voor al je multimedia problemen kan je bij hem terecht. Alsof het allemaal nog niet genoeg was, werkt Jelle ook bij BelOrta, op de IT-afdeling weliswaar. Een echte 'jack of all trades'! Jelle kunnen we het best vergelijken met een drumstel. Een drumstel is veelzijdig, door iedereen gekend en is ook nodig voor goede muziek. Het ritme gegeven door dit instrument ligt aan de basis van elk goed nummer. Dus volgende keer als je een goed nummer hoort, denk je maar aan onze VeeBee.



